

KAN parochies, 28 mei 2020

Beste parochianen van de KAN,

Nog geen drie maanden dat de vieringen werden gestopt door dat vreselijke coronavirus. Nog geen drie maanden, het lijkt wel een eeuwigheid. Ondanks het vele dat door velen is en wordt gedaan, is het gewoon geen leuke tijd. Ik kan niet wachten om u en jullie weer te zien, elkaar in de ogen te kijken in plaats van in een camera of op een scherm.

Langzaam gaat er gelukkig wat gebeuren. Het zal heel wat voeten in de aarde hebben.

Vorige week heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie een drietal protocollen (gelovigen, bedienaren, kerkgebouwen) opgesteld om te komen tot vieringen met publieke toegankelijkheid vanaf 1 juni 2020. Er is, dat begrijpt u, een aantal voorwaarden aan verbonden.

Gisteren heeft het pastoresteam van ons dekenaat hier uitgebreid over gesproken. Het is duidelijk dat het maatwerk is en we niet zomaar open kunnen. Volgende week dinsdag, 2 juni 2020, hebben de secretariaten, de koster en ik overleg over hetgeen allemaal gedaan moet worden voor het zover is dat we weer met een aantal parochianen samen kunnen vieren. Reserveren wordt verplicht en ik wil graag duidelijk maken dat dertig misschien niet meteen haalbaar is en dat honderd vanaf 1 juli 2020 zeker niet haalbaar zal worden in de KAN-kerken.

Volgende week woensdag, 3 juni 2020, zal het rooster voor de maand juni 2020 worden gepubliceerd. Het gaat dan om vieringen waar parochianen bij kunnen zijn (in onze KAN-kerken redden we in juni het aantal van dertig waarschijnlijk nog niet), de momenten dat de kerken open zijn (zoals de afgelopen maanden) en livestream-vieringen.

Volgende week dus meer informatie. Aankomend weekend is het Pinksteren. Zaterdagavond, 30 mei 2020, kunt u het Hoogfeest van Pinksteren, dat is nog een besloten viering, meevieren met de livestream-viering via het facebook-account van de KAN-parochies om 19:00 uur vanuit de Sint Martinuskerk in Ankeveen.

Natuurlijk kunt u aanstaande zaterdag tussen 11:00 en 12:00 een kaarsje opsteken in de Sint Martinus en aanstaande zondag tussen 09:30 en 10:15 in de O.L.V. Hemelvaart en de H. Antonius van Padua.

Vrede en alle goeds, hopelijk tot snel.

Zalig Pinksteren.

Diaken Wim Balk

Kom, o Geest des Heren (Pinkstersequentie)

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust de alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,

maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.